

Bezinningsavond in de Stille Week

Zingen: Psalm 85:1

Gij hebt Uw land o HEER die gunst betoond,
Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont.
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan.
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan.
Gij vindt in gunst en niet in wraak Uw lust,
De hitte van Uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak en doe Uw toorn te niet.

Lezen: Lukas 23:33-48

Gebed

“Jezus' liefde”.

Zingen: Leer mij o Heer

Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten,
In deze zee verzinken mijn gedachten.
O liefde die, om zondaars te bevrijden,
Zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, Gods Zoon, in eeuwigheid geprezen,
Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen.
In onze plaats gemarteld en geslagen,
De zonde dragen.

Dit breekt mijn trots, waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen.
Nu ik, van vijand Gods en tegenstander,
In vriend verander!

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven,
Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U, voor zulk een bitter lijden,

Mijn hart niet wijden?

“Jezus’ geloof”

Zingen: O hoofd bedekt met wonden.

O hoofd, bedekt met wonden, belaan met smart en hoon,
O hoofd, ten spot ombonden, met ene doornenkroon.
Eertijds gekroond met stralen, van meer dan aardse gloed,
Waarlangs nu dropp’len dalen, ‘k breng biddend U mijn groet.

Van al de last dier plagen, met goddelijk geduld,
O Heer door U gedragen, heb ik, heb ik de schuld.
Och zie, hoe ‘k voor Uw ogen, hier als een zondaar sta,
En schenk vol mededogen, een blijk van Uw gena.

Als ‘k eens van d’ aarde scheide, o wijk dan niet van mij.
Als ik de doodssnik beide, o sta dan aan mijn zij.
En wordt mijn strijd het bangste, laat dan in angst en pijn,
Uw doorgeworsteld’ angste, mij ter vertroosting zijn.

“Jezus hoop”.

Zingen: Vaste Rots

Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schouw,
Waar het bloed door U gestort, mij de Bron des levens wordt.

Zie, ik breng voor mijn behoud, U geen wierook, mirr’ of goud
moede kom ik, arm en naakt, tot de God Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt, Die de zondaar leven doet.

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht,
Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng,
‘schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden: Gij alleen!

Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat,
Als mijn ziel uit d’ aardse woon, opklimt tot des Rechters troon
Rots der eeuwen, in Uw schoot, berg mijn ziele voor de dood.

Dankgebed

Zingen: Psalm 85:4

Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet,
De vrede met een kus van 't recht gegroet.
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog,
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog.
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien,
Dan zal ons land zijn volle garven bien.
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.